

Remie Staes en  
Maria Van Beylen

Borgerhoutsendijk 19



Diamantenbruiloft  
8 augustus 1949-2009

Het woord Diamant komt uit het Oud-Grieks 'adanos' en betekende 'onverslaanbaar'. Het is voor zover bekend het hardste materiaal

dat in de natuur voorkomt. Ruwe diamanten worden geslepen tot een uitzonderlijke schittering en kleurenpracht.

Maria en Remy zijn 60 jaar getrouwd en vieren op 8 augustus hun diamanten bruiloft. Het is een getrouwd leven geweest dat ook door de jaren gepolijst is geworden, in mooie en moeilijke dagen.

Remy is van 1925 en komt uit een kroostrijk boerengezin van negen kinderen uit Sluis. Ze zijn nog met zijn vijven.

Maria is geboren in 1926 en haar wieg stond in Ginderbroek, waar nu hun zonen Staes Sport uitbaten.

Het beroepsleven van Maria en Remy is er een geweest van naald en draad. Remy leerde voor kleermaker in Turnhout en Maria voor naaister in de huishoudschool van Mol.

Na enkele jaren waren ze samen werkzaam in het naaiatelier van Aloïs Curinckx in de Kloosterstraat. Hun naaimachines stonden naast elkaar en al vlug werden afspraakjes gemaakt voor een wandeling langs de Nete of voor een toneelvertoning.

Ze zijn getrouwd op 8 augustus 1949.

Ze begonnen meteen samen een kledingszaak in haar ouderlijk huis. Na een moeilijk begin groeide hun bedrijfje zo erg uit dat ze naaisters en kleermakers in dienst moesten nemen. Alles was toen nog maatwerk.

Maar na de Tweede Wereldoorlog rukte de confectie met rassé schreden op. Net op tijd schakelde Remy over op het maken van uniformen voor muziekmaatschappijen. Zelfs het muziekkorps van president Mobuto van Congo zijn in zijn atelier genaaid.

In 1982 begonnen hun twee zonen Jo en Dirk met Staes Sport. Het werd een bekende skiwinkel en een reisbureau met een skischool en skivakanties.

Maria is al van 1980 lid van het wijkcomité en samen met Suzanne Meynen straatafgevaardigde van de drie B-straten van de wijk: Beekstraat, Beemdenstraat en Borgerhoutsendijk.

Maria en Remy komen nog uit de tijd van de Kempense keuterboertjes en de dagloners. Ze hebben nog mooie herinneringen uit die tijd, die Maria vaak op papier voor het wijkblaadje heeft gezet.

*Waar zijn ze nu?  
lukken al wat in de weide bloeide.  
Hop, en mee met al wat stoeide  
in korte broek of boezeroen  
Waar zijn ze nu ... de spelen van toen?*

*Als d'avond viel en 't werd weer koel  
Op plein en stoep elk zijn stoel  
Waren z'n allen hun praatje aan 't doen.  
Waar zijn ze nu ... de straten van toen?*

*Ze waren jong of oud, speels of gebogen  
Van jongsbeen af naar 't werk getogen.  
Ze wroetten zelfs op de noen.  
Waar zijn ze nu ... de mensen van toen?*

*We waren blij met 't simpel leven  
Een hart werd voor altijd gegeven  
Bezegeld met een kuise zoen.  
Waar zijn ze nu ... de vrienden van toen?*

Maar onze jubilarissen hebben zich steeds wonderwel aangepast aan de razend snelle veranderingen die zich na de oorlog voordeden.



Remy en Maria hebben vier kinderen: May, Leen, Jo en Dirk, elf kleinkinderen, een van hen is de bekende zangeres Barbara, en zeven achterkleinkinderen.

Remy en Maria volgen nog steeds het wel en wee van hun talrijke kroost op, want er is altijd wel iemand van de familie die hen vraagt en een warm woordje kan gebruiken. Zo kan Remy het niet laten elke dag even binnen te springen en mogelijk een handje toe te steken in de zaak van zijn zonen.

**Ginderbroek wenst Maria en Remy een aangename feestdag toe, een goede gezondheid en nog veel warme genegenheid van iedereen.**